

Mijn 50 jaar

Lezers van Vooruitgang deelden lief en leed met ons over de afgelopen halve eeuw. Op deze pagina's een selectie uit hun bijdragen.



Opgeheven

Ik ben onlangs 50 jaar geworden en mijn stoma wordt misschien dit jaar opgeheven. 😊😊

Marianne van Heteren



Wat is nou 50?

50, wat is nou 50...? Ik ben 81 en heb net een jaar een stoma. Ik kan er trouwens prima mee omgaan. Volgens de stomapoli van ons topziekenhuis in Almelo heb ik de mooiste stoma van de stad!

Nicolien Spaaks-Ter Horst



Rode rozen

De Stomavereniging, die mij lief is, bestaat alweer een halve eeuw. Maar het getal 50 zegt mij nog iets anders en dat is mij nog dierbaarder. Ik ben 50 jaar geleden in het huwelijk getreden met een jonge vrouw, die mij drie fijne kinderen heeft geschonken. Samen hebben we 50 jaar lang ons levenspad bewandeld, met de ene keer harde wind tegen en de volgende keer de wind in de rug. Ik ben dankbaar dat ik al 50 jaar met haar mocht meewandelen. Omdat ik van haar houd, geef ik haar 50 rode rozen.

Gerrit Ekkelboom

Opluchting

Op 31 maart 1966 heb ik een colostoma gekregen. Ik was 21 jaar en mijn leven stond stil. Er was nog geen goed opvangmateriaal; als je bukde had je al lekkage en de geur was niet te harden. Aan een meisje durfde ik alleen maar te denken, want ik dacht: niemand wil mij. Maar vijf operaties verder met intussen een ileostoma, ging het in 1969 toch een stuk beter en kreeg ik een vriendin. Ik vond het moeilijk, maar toen het hoge woord eruit was vertelde ze dat ze het al wist (wat een opluchting). We zijn getrouwd en hebben twee kinderen gekregen. Helaas zijn we tien jaar later gescheiden. Mijn huidige vrouw kwam ik tegen in de sauna. Dat was makkelijk, ik hoefde niets uit te leggen...

Piet Dekker



50 kilometer

Eind februari 2017 kreeg ik te horen dat ik een tumor had in de endeldarm. Gelukkig waren er geen uitzaaiingen, maar ik kreeg wel een blijvend colostoma omdat de tumor heel laag zat. In het begin had ik veel last van lekkages. Daar word je niet vrolijk van. Na verschillende materialen te hebben geprobeerd, heb ik eindelijk het goede gevonden. Het gaat nu prima. Ik heb mijn fietshobby weer opgepakt, en kan alweer tochten maken van 50 kilometer.

Roos de Waal